



Nieuwsbrief 16 – november 2013

Bezoek aan Zuid-Afrika

Van woensdag 4 t/m zaterdag 7 september zijn Jaco van der Worp en Thérèse van Rossum naar Zuid-Afrika geweest om het 20-jarig jubileumcongres van SA Cares for Life bij te wonen en om het project in Mmakuanyane/Winterveld te bezoeken.

Het jubileumcongres heeft ons meer inzicht gegeven in welke rol non-profit organisaties in een land als Zuid-Afrika spelen. In Nederland is het zo vanzelfsprekend dat taken als onderwijs en jeugdzorg in goede handen zijn bij de overheid. In Zuid-Afrika krijgen kinderen vanaf 6 jaar onderwijs via de overheid. Als je op een openbare school komt heb je geluk als je in een klas van 30 leerlingen komt, want de meeste klassen bestaan uit 70 leerlingen. En dan mag je hopen dat je schoolboeken op tijd zijn (afgelopen jaren een groot probleem in Zuid-Afrika). En dan jeugdzorg... In Zuid-Afrika staat een gezin dat alleen uit kinderen bestaat, omdat hun ouders zijn overleden, er helemaal alleen voor. Zo hebben wij een jongen (17 jaar) en zijn twee nichtjes ontmoet (16 en 12 jaar), de jongste was HIV geïnfecteerd. Samen ontvangen zij 900 rand (75 euro in de maand), totdat de jongen 18 wordt en dan wordt het 300 rand minder. Moet de Zuid-Afrikaanse overheid meer doen? Het leverde tijdens het congres heftige discussies op tussen overheid en non-profit organisaties. Zuid-Afrika staat voor vele maatschappelijke problemen; zorgen om de economie, criminaliteit, huisvesting, gezondheid, infrastructuur, scholing,... Het is dan goed om als buitenstaander te zien dat non-profit organisaties als SA Cares for Life en de Zuid-Afrikaanse overheid de handen in één slaan en een gezin zonder ouders op weg helpen.

Tijdens ons bezoek aan Mmakuanyane hebben we gezien dat de kleuterschool van de buitenkant er goed uit zag. De speeltoestellen waren allemaal geschilderd en de kinderen beleefden veel plezier met schommelen en klimmen. De binnenkant van de school behoeft wel wat aandacht. In het bijzonder de toiletten. Door gebrek aan stromend water, konden de toiletten niet worden doorgespoeld. Ondertussen is de binnenkant geveerd door Nederlanders die na ons de kleuterschool hebben bezocht. Het onderwijzend team op de school was gewisseld met andere kleuterscholen binnen SA Cares for Life om zo ervaringen van medewerkers beter te verdelen. Naast de school hebben we met elkaar een kippenhok gebouwd. De kinderen vonden het geweldig, maar moesten wel wennen aan de nieuwe burens.

Tijdens de verschillende festiviteiten hebben we veel samen met de zorgmedewerkers vanuit Winterveld opgetrokken. Heel bijzonder was de ontmoeting met tuinman Johannes, die droomt van een groene moestuin bij de school. De passie waarmee de medewerkers werken aan de toekomst van de kinderen heeft ons geraakt. Met een hoofd vol verhalen keerden we huiswaarts en kunnen wij weer aan de slag om de financiële middelen te zoeken om de dromen aan de andere kant van de wereld waar te maken.



Wijnproef avond Masakhane



Vrijdag 8 november vond de eerste wijnproefavond van Masakhane plaats in Gouda. Het idee was er al jaren, maar nu was het eindelijk zover. Aan het begin van de avond hebben we een presentatie over het werk van Masakhane gehouden.

Max Verkleij van MaxWijnimport heeft een professionele wijnproeverij geregeld voor 25 gasten. Iedereen mocht 12 wijnen proeven, het was een blind-proeverij. Dit hield in dat we niet wisten wat we proefden, we konden opschrijven wat de kenmerken waren van de wijn. Tussen de wijnen door konden we genieten van zelfgemaakte Zuid-Afrikaanse hapjes. Na elke 3 wijnen hoorden we wat voor soort druiven er in de wijn zaten en wat de naam van de wijn was.

Het was een hele gezellige avond en iedereen was enthousiast over de proeverij. Aan het eind van de avond konden er wijnen besteld worden, een deel van deze opbrengst gaat naar Masakhane.



Actie bij het ELC

Op 3 oktober is door 2 Nederlandse vrijwilligers de binnenkant van het Early Learning Center in een nieuw jasje gestoken. De muren zijn geverfd en voorzien van nieuwe wanddecoratie.

Tijdens het 20 jarig bestaan, waar 2 werkgroepleden van Masakhane aanwezig waren, werd benoemd dat het ELC van binnen ook aan een opknappbeurt toe was. Eenmaal terug waren er snel 2 mensen benaderd die dit wilden doen tijdens hun reis door Zuid-Afrika. Wij willen hen bedanken voor het werk wat zij, ondanks de hitte, gedaan hebben. Het resultaat mag er zeker zijn!



Basisschool Prins Johan Friso



Dit schooljaar sparen de leerlingen van de Prins Johan Friso basisschool te Berkel en Rodenrijs voor de kinderen in Mmakuanyane/Winterveld. In de onderbouw klassen is het verhaal van Thabo en zijn familie vertelt, de bouwbouw kreeg een presentatie, met filmpjes en een quiz met Afrikaanse woorden. In de maand september hebben de leerlingen 178,70 euro gespaard. Komende maand gaan ze postkaarten ontwerpen en verkopen om zo nog meer geld op te halen.



Mooi initiatief van Judith en Mika (groep 4b)

Na de presentatie over het zendingsproject bedachten Judith en Mika een plan. Ze zijn bij elkaar gaan spelen en hebben boekenleggers geknutseld. Deze boekenleggers zijn ze in hun woonwijk gaan verkopen. De volgende dag zijn ze met de overgebleven boekenleggers langs de klassen gegaan om ze aan juffen en meesters te verkopen.

Al het opgehaalde geld geven ze aan de zending! Wat een goed initiatief van deze twee kanjers!



Facebook



Masakhane is ook te vinden op Facebook. Via www.facebook.com/projecthulpmasakhane vind je onze pagina. Bezoek onze pagina en 'vind ons leuk'. Via Facebook houden we je op de hoogte van de activiteiten van Masakhane, nieuwe producten in de webshop en nog veel meer.

Bezoek aan het Early Learning Centre in Mmakaunyane

Samen met mijn gezin heb ik deze zomervakantie een reis naar Zuid Afrika gemaakt. Tijdens ons bezoek aan Pretoria was afgesproken dat ik met Sylvi Bodemer een bezoek zou brengen aan het ELC in Mmakaunyane/Winterveld.

Op vrijdag 2 augustus werden we hartelijk verwelkomd door alle kinderen en de juffen.

Wij hadden namens de jeugd van PKN wijkgemeente Nootdorp cadeautjes mee voor de kinderen. Voor iedereen was er een etui met inhoud. Het leuke aan de etui was dat de kinderen deze zelf konden versieren met textielstiften. De eerste activiteit was geboren. Iedereen genoot ervan.

Samen met de kinderen hebben we buiten gespeeld. Onze kinderen speelden uitgebreid mee en wij hadden even de tijd om wat meer door te praten met de juffen en met Sylvi. We hebben gepraat over het probleem van water in het ELC, het toilet, de groentetuin, maar ook over het bundelen van krachten wat betreft het onderwijs en de plannen voor het komend jaar.

Na de lunch hadden we nog een afgesproken activiteit.

Samen met de kinderen hebben we een DANK JE WEL doek gemaakt. De handjes werden van ieder kind beschilderd.

“Oei, wat was het moeilijk om een keuze te maken of je nu oranje, geel, groen of blauw wilt”. Tijdens het beschilderen van de handjes was het ook goed te merken hoe goed de kinderen van de oudste klas al Engels konden en dat dit bij veel jongste kinderen nog echt mag ontwikkelen.

De juffen hebben aan de kinderen uitgelegd dat het Dank Je Wel doek mee naar Nederland zou gaan. De Samuelschool in Kerkwerve spaarde het hele schooljaar voor Masakhane. Het Dank Je Wel Doek is na terugkomst in Nederland naar Kerkwerve gegaan om hen te bedanken voor hun zendingsgeld.

Na het schoolbezoek zijn we samen met Cluster Care Worker Dipuo op bezoek geweest bij 2 Cluster Care gezinnen in Mmakaunyane. Bij een van de gezinnen was een kippenren aanwezig. De kippen zagen er goed uit en de ren lag er verzorgd bij. We spraken samen met Dipuo kort met de moeders van beide gezinnen.

Het was een hele mooie dag waarbij we veel bijzondere ervaringen op hebben gedaan.

Het was goed om op deze manier ons project van Masakhane te bezoeken.

Heleen van der Stouw



Foto's van kinderen van de Samuelschool in Kerkwerve met het Dank Je Wel Doek

Gezellige Masakhane Home Verkoop

Op donderdag 14 november vond in Nieuwerkerk aan den IJssel de Masakhane Home verkoop plaats. Annemieke den Braber heeft het hele jaar door producten gemaakt die op deze avond werden verkocht. We kunnen terug kijken op een leuke en gezellig drukke avond er was van alles te koop. Baby, trouwen, Sinterklaas, kerst er was voor ieder wat wils. Deze avond heeft het geweldige bedrag opgehaald van € 271,40 bestemd voor de kinderen in Zuid-Afrika.

Annemieke geweldig bedankt voor je inzet en creativiteit!



Ben je ook zo creatief? Of wil je iets organiseren voor het goede doel? Neem dan met ons contact op, we helpen je hier graag mee. Contact: info@projecthulp-masakhane.nl



Kerstengeltjes met een boodschap en andere producten

In de projecten van SA Cares for Life worden diverse kerstproducten gemaakt. Door de verkoop van zelfgemaakte producten trainen de vrouwen vaardigheden die hun in staat stellen om een eigen inkomen te verdienen. Zo maken zij ook kerstengeltjes.

Kerstengel A €4,50



(ongeveer 12 cm)

Kerstengel B €2,95



(ongeveer 8 cm)

Kerstengel C €2,50



(ongeveer 8 cm)

De engeltjes zijn in het rood, groen, goud en zilver te verkrijgen. Voor specifieke wensen mail dan naar info@Projecthulp-Masakhane.nl



Diverse eigentijdse kerstdecoratie (12 cm) gemaakt van zilver/wit stof met wit ophang lint. Leuk te combineren. €2 per stuk.

Een zelfgemaakte kerstster met kraaltjes en knoopjes (30 cm) voor €4,- per stuk.

Bestel voor het nieuwe jaar een nieuwe verjaardagskalender! (€12,95)



Je kunt alle producten bestellen op <http://www.projecthulp-masakhane.nl/webshop/>.



Proteadag en Meet & Greet Wereldkinderen

Afgelopen maanden is Masakhane onder andere actief geweest op 2 evenementen. Op 31 augustus 2013 vond, traditie getrouw, weer de jaarlijkse Proteadag plaats in Garderen. De vereniging Protea is een adoptieouder organisatie voor ouders met kinderen uit Zuid-Afrika. Op deze zonnige dag hebben we veel mensen ontmoet en hen mogen vertellen over het werk dat we doen samen met SA Cares for Life in Zuid-Afrika. Ook de stand was weer gevuld met mooie producten.

Op 14 september 2013 stonden we met een stand op de Meet & Greet van de Vereniging Wereldkinderen in het Rotterdamse Plaswijckpark. Ondanks de regendag kunnen we ook hier terug kijken op een waardevolle dag vol ontmoeting en gesprekken.

Hieronder een foto impressie van beide dagen.



Proteadag 2013 Garderen



Meet & Greet Wereldkinderen Rotterdam

