



Nieuwsbrief 27 – December 2018

Bezoek Zuid Afrika

Inspirerend, emotioneel, overweldigend, heftig, geweldig, heerlijk, prachtig, liefde.... zoveel indrukken en boeiende gesprekken met mensen. Van 3 tot 9 november zijn Anja en Lydia in Zuid-Afrika geweest om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de projecten die wij steunen. Op die manier kunnen we beter inspelen op de behoeften binnen de projecten en zelf zien wat er met al het geld uit Nederland gebeurt. We hebben projecten bezocht en gesproken met de zorgmoeders en vele kinderen en hun ouders die wij steunen. Belangrijk is ook de korte lijnen met onze partnerorganisatie in Zuid-Afrika: South Africa Cares for Life. Sinds ruim twee jaar staat Sanet Fagan aan het roer van de organisatie. We bespraken de ontwikkelingen en ambities.



Veel betrokkenheid bij House Rebekah en Cluster Care

House Rebekah met het Early learning centre

Doel:

Betere kansen voor kansarme kinderen in het township Mmakaunyana: water beschikbaar stellen, minder ondervoeding via de soepkeuken, voor goed onderwijs op de kleuterschool, tijdelijke opvang in het life-house, gezamenlijke moestuin en sportactiviteiten bij het ontmoetingscentrum.

Onze rol:

Onderhouden van de gebouwen, educatiemateriaal en betalen van het salaris van onderwijzer Miriam en projectleider Gloria.

Voortgang:

De komst van de waterbron heeft een enorme impuls gegeven. Mensen uit omgeving komen hier dagelijks water halen. De dames uit de buurt houden zelf de moestuin bij. Door het bieden van sportactiviteiten weten tieners de weg naar House Rebekah ook te vinden.

Onze eyeopener:

House Rebekah ontwikkelt zich echt als een community centrum. Het wordt steeds meer gedragen door de mensen uit de directe omgeving. Ze zijn enthousiast, betrokken en hebben zelf veel ideeën hoe de leefomstandigheden te verbeteren. Hier gaan we graag mee aan de slag.



De mensen van Mmakaunyana wisten dat wij house Rebekah en het Early learning centre kwamen bezoeken. Zij waren echt heel enthousiast om dingen aan ons te laten zien, zoals de groentetuin bij het Rebekah huis en een les met de kinderen in de kleuterschool. Daarna was het tijd om samen te dansen en zingen met de jongeren.

We hebben ook de plannen voor een derde gebouw besproken. De buitenkant van dit gebouw is door de dames van de groentetuin geschilderd en gaat volgend jaar verder vorm krijgen. Mensen uit de gemeenschap zelf geven aan wat zij het meest nodig hebben. Denk hierbij aan baby-opvang, taallessen, computerlessen en werkgelegenheid in de vorm van handwerken voor vrouwen. De mannen willen graag ondersteuning bij praktische problemen, zoals een lekkend dak repareren, leidingen of elektriciteit aanleggen.

Ook de twee zorgmoeders van het Cluster Care programma Helen en Dipuo, waren erg blij om ons te zien. Beide dames werken al 10 jaar voor SA Cares en kennen de gemeenschap goed. Samen hebben we zes gezinnen bezocht die deel uitmaken van het programma. We maakten kennis met twee gezinnen. Een met een gehandicapte zoon, een ander gezin waarin moeder en dochter HIV+ zijn en inmiddels zelf voorlichting geven. Ook ontmoetten we een gezin met 9 kinderen waarvan de ouders alcoholverslaafd zijn en een gezin van vier kinderen die het zonder ouders zelf moeten zien te redden. Door de verbondenheid van het cluster en de zorg van Helen en Dipuo is er zicht op een betere toekomst voor deze mensen.

Cluster Care

Doel:

Helpen van kansarme kinderen in hun thuissituatie door het ondersteunen van twee zorgmoeders uit de eigen gemeenschap. Zij helpen en ondersteunen kinderen en hun familie in Mmakaunyana.

Onze rol:

Zorgen voor voedselpakketten, medicatie en andere benodigdheden voor 30 families die twee zorgmoeders Helen en Dipuo wekelijks bezoeken. Financieren van training en salaris van twee zorgmoeders.

Voortgang:

De zorgmoeders hebben goed zicht op de kinderen en families in hun gemeenschap die hulp nodig hebben. Hun begeleiding en zorg maakt echt verschil in het leven en zicht op een betere toekomst.

Onze eyeopener:

De zorgmoeders zijn bij iedereen bekend. Ondanks dat ze zelf ook niet veel hebben en leven in de township, is er bij hen altijd ruimte en liefde om een ander te helpen. Het Cluster Care concept werkt echt. De kracht, liefde en trots van deze zorgmoeders straalt uit over de gemeenschap.

Veiligheid in Plastic City

Sanet nam ons ook mee naar een sloppenwijk 'Plastic city'. Pal naast een luxe wijk in Pretoria is deze wijk ontstaan waar SA Cares dit jaar gestart is met het Cluster care programma. Plastic city ziet eruit als een soort vluchtelingenkamp en dankt zijn naam aan het plastic en golfplaten waarvan de huisjes zijn gemaakt. Mensen leven er onder erbarmelijke omstandigheden.



Er is niemand die naar deze mensen omkijkt. Er is sprake van onhygiënische en onveilige omstandigheden waar kinderen vaak slachtoffer van zijn. Daarom heeft SA Cares hier inmiddels vijf zorgmoeders geworven en opgeleid die zich ontfermen over de gezinnen die het echt heel slecht hebben. Zo spraken we met een moeder met een pasgeboren baby. Haar echtgenoot is vermoord, vlak voordat ze beviel van haar dochttertje. Ze woont nu bij haar schoonzus omdat ze haar eigen woning niet meer kan betalen sinds de dood van haar man. Deze moeder vertelde ons dat ze zich erg zorgen maakt om haar oudste dochter van zes jaar. Het meisje moet met het openbaar vervoer naar de basisschool in de stad. Het openbaar vervoer is extreem onveilig voor jonge meisjes. Elke schooldag is ze bezorgd of haar dochter wel heelhuids terugkeert. SA Cares wil een eigen bus aanschaffen waarmee alle kinderen uit de wijk tussen 6 en 8 jaar naar school gebracht kunnen worden. Zo zijn ze veilig uit en thuis en krijgen in de bus een ontbijt aangeboden.

Verbetering van de gezondheid, veiligheid en het onderwijs van kinderen

Sanet vertelde over de nieuwe koers die SA Cares heeft ingezet, de onderlinge communicatie en welke ambities ze heeft voor de toekomst. SA Cares alles doet om de (bureau)kosten terug te brengen. Zo hebben ze hun bedrijfspand verkocht, huren op maandag kantoorruimte en werken nu digitaal. Hierdoor is er meer tijd en geld voor de projecten. Ze concentreren zich op veiligheid, onderwijs en gezondheid voor de kinderen en de community (=gemeenschap) waarin zij opgroeien.



We kijken terug op een bijzondere en mooie week, met waardevolle ontmoetingen met hartverwarmende mensen. Mensen die ondanks uitzichtloze situaties toch hoop blijven houden op en blijven bouwen aan een betere toekomst. En dat is waar we met Masakhane volledig achter staan!



SA Cares for Life 25 jaar

In September bestond SA Cares for Life 25 jaar. Het is bijzonder dat onze partnerorganisatie al 25 jaar bestaat en in die jaren verschil heeft kunnen maken in de levens van kinderen in kwetsbare situaties. Oprichtster Riekie van den Berg werd in het zonnetje gezet. Haar bevoegenheid en visie op de hulp aan en ontwikkeling van kansarme kinderen is groots. Na al die jaren heeft zij het stokje overgedragen aan Sanet Fagan. Natuurlijk werd er gezongen tijdens de feestavond, zoals te zien is op de foto.





Even voorstellen: nieuw bestuurslid Mariette van Amstel

Het Masakhane bestuur heeft na 11 jaar afscheid genomen van Martijn van Rossum. We zijn blij te kunnen melden dat we een nieuw bestuurslid hebben verwelkomt. Zij stelt zich graag aan u voor.



Mijn naam is Mariette van Amstel. Ik ben moeder van een prachtige Zuid-Afrikaanse j/m tweeling van inmiddels bijna 7 jaar oud en getrouwd met Robert-Jan. Masakhane kende ik natuurlijk al wel, en dan vooral de kraam bij Protea of de WK Adoptiekids: de witte stippen schmick, de sieraden het kookboek en al die leuke producten met de Zuid-Afrikaanse vlag. Wat me altijd heeft aangesproken is de betrokkenheid en inzet voor de toekomst van kinderen in Zuid-Afrika. Het bouwen aan kansen, mooi!

Robert-Jan is dit jaar predikant in Rotterdam geworden en daar hoort een verhuizing voor ons hele gezin bij. Nu wonen alle bestuursleden van Masakhane in Zuid-Holland. Na onze verhuizing vind ik dan ook geweldig om me samen met de andere bestuursleden in te zetten voor al die Zuid-Afrikaanse kids.

Mijn rol binnen Masakhane hebben we nog niet helemaal benoemd. Wel hoop ik mijn ervaring van werken bij een NGO in te kunnen zetten. Ik werk bij Fair Wear Foundation. Daar zet ik mij in voor het verbeteren van de werkomstandigheden in kledingfabrieken in Azië of Afrika. Het is en blijft altijd zoeken en goed kijken: met welke actie kun je verandering bereiken? Heeft een project effect? Hoe borg je dat een verandering blijvend is? Wat kan er beter? Ik kijk uit naar een mooie samenwerking.



Klussendienst

Na een prachtige reis door Zuid-Afrika besloot een van onze donateurs (Egbert van Rossum) zich in te zetten voor Masakhane. In zijn kerkgemeenschap is hij de klusjesman voor kleine klussen in huis. Behangen, tegelen, leiding aanleggen of kitten... voor een donatie aan het goede doel voert hij deze klussen met veel plezier uit. En zo leverde een behangklus 250 euro op! Een mooi bedrag wat de zorgmoeder meteen konden inzetten ter ondersteuning van de gezinnen in Mmakaunyane.



Vind jij het leuk om je in te zetten voor de kids van Mmakaunyane? Organiseer zelf een collecte, verzamel lege flessen in of doe mee aan een sponsorloop. Laat het ons weten via info@stichting-masakhane.nl. We helpen je graag met informatie of het organiseren van de actie.



Samenwerking Masakhane en koor Duze NomShikaShika

Zaterdagavond 17 november waren wij verbonden met Zuid-Afrika en met Duze NomShikaShika tijdens hun concert **Sanbonani (Zulu: welcome iedereen)** in Amersfoort. Prachtige anti-apartheid liederen werden er gezongen. En ook traditionele en meer eigentijdse authentieke Zuid-Afrikaanse liederen. We voelden de warmte voor en de verbondenheid met ons geliefde Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse storyteller Makheni nam het publiek mee met haar verhalen naar haar geboorteland.

Therese vertelde namens Masakhane over het leven van Thimo. Een van de kinderen die deel uitmaakt van ons project Cluster Care en zo uitzicht heeft op een betere toekomst. Ook waren wij paraat met een mooie kraam. We hebben cd's, kookboeken en mooie gadgets verkocht. Een zeer geslaagde avond.



Voetbalschoenenactie loopt vast

Soms lopen acties niet zo goed. Afgelopen voorjaar deden wij op facebook een oproep voor voetbalschoenen. Tijdens het WK Adoptiekids kregen we heel veel voetbalschoenen en kleren aangeboden. Dus in de garage druk aan de slag met sorteren en inpakken voor verzending naar Zuid-Afrika. Helaas werden we bij verzending geconfronteerd met regelgeving die ons en het transportbedrijf onbekend was. Op het versturen van tweedehandskleding en schoenen naar Zuid-Afrika voor een goed doel wordt een flinke belasting geheven. De Zuid-Afrikaanse overheid neemt deze maatregel om lokale kledingindustrie te beschermen tegen tweede handskledingdump vanuit het Westen. Een teleurstelling voor ons allemaal.



Tijdens de projectreis hebben Anja en Lydia een koffer met sportspullen meegenomen. De overgebleven spullen hebben we aangeboden bij Mission and Relief. Deze organisatie is gespecialiseerd in het verzenden van goederen naar ontwikkelingslanden. Zij hebben ons in contact gebracht met een andere hulporganisatie die de voetbalspullen zeer goed kan gebruiken. De spullen gaan nu naar een sportproject in Kaapverdië. Samen met Mission and Relief proberen wij nu schoolmeubilair als tegenprestatie richting ons Early learning center in Mmakaunyane te krijgen.