



## Nieuwsbrief 29 – december 2019

### Directeur SA Cares for Life bezoekt Nederland

Sanet Fagan is directeur van onze partnerorganisatie South Africa Cares for Life. Ondanks de regelmatige contacten die we via WhatsApp en Skype met haar hebben, is het heel fijn om elkaar af en toe echt te spreken. In de week van 25 augustus t/m 1 september was ze in Nederland. Ze logeerde bij Lydia en Jaco van Masakhane in Gouda. We hebben fijne, bijzondere en intense ontmoetingen gehad deze week.



### Protea-weekend



Hoogtepunt van haar bezoek was het Protea-ontmoetingsweekend met gezinnen die een kind uit Zuid-Afrika hebben geadopteerd. Het was voor Sanet geweldig om alle Zuid-Afrikaanse kinderen bij elkaar te zien. Zo vrij, blij, welvarend en geliefd door hun ouders. Tegelijkertijd werd ze ook verdrietig. Sanet: "Ik zou willen dat ik al mijn 3.000 kinderen in Zuid-Afrika ook kon geven

wat ze nodig hebben." Sanet voelt zich namelijk de moeder van alle kinderen die SA Cares steunt in de projecten. Zij hopen en rekenen op de hulp van Sanet en haar team. Een hele uitdaging. Het gaat economisch gezien niet goed in Zuid-Afrika. Hoge inflatie en de werkloosheid in het land is enorm. Dit raakt veel kansarme gezinnen. Sanet moet meer fondsen werven om dezelfde hoeveelheid voedsel en andere basisvoorzieningen te kunnen geven. Ze zet al haar enthousiaste, gedrevenheid en passie in om het verhaal van haar kinderen in Zuid-Afrika te delen.

### Investeer in het kind

Het werk van SA Cares for Life richt zich op het kind. Ze kijken wat het kind nodig heeft en investeren daarin. Dat kan per kind verschillend zijn. De spil in het web vormen de zorgmoeders. Dit zijn vrouwen uit de eigen gemeenschap die SA Cares opleidt tot gezinszorgers. Cluster Care, noemen we dat project. Deze moeders zorgen voor 15 kinderen in hun eigen thuissituatie. Ze bezoeken de kinderen en hun familie die deelnemen aan het project wekelijks. Zorgen voor een voedselpakket, scholing, medicijnen en een schouder om uit te kunnen huilen. Sanet vertelde met trots dat ze nu ook enkele mannen heeft opgeleid tot zorgvaders en klusjesman. Een heel belangrijke ontwikkeling. Het rolmodel van de man als beschermer en verzorger van het gezin werkt positief op de ontwikkeling van jongens.

Wat ons opviel is dat het werk van Sanet nooit stopt. Ze werd gedurende haar tijd bij ons meerdere malen gebeld om een acuut probleem in Zuid-Afrika op te lossen. De watertanks in Plastic City werden bijvoorbeeld niet meer gevuld. Na een telefoontje met een lokale hoge ambtenaar zorgde Sanet dat er weer water was. Een jong meisje was misbruikt en de politie belde Sanet omdat niemand zich over dit meisje wilde ontfermen. Het team van Sanet zorgde voor opvang bij een van de zorgmoeders. Zo geweldig om te zien dat mensen die zelf bijna niets hebben en leven in een krotje, toch de liefde en zorg voor een ander kind op zich nemen. Het werk van Sanet en SA Cares is hartverwarmend en zo ontzettend nodig.

Wij zijn trots dat we onderdeel uit mogen maken van dit team. En via SA Cares for Life ook verschil kunnen maken in het leven van een kind. Wij zijn jullie, de donateurs van Masakhane, dankbaar voor alle giften. Want zo bouwen we samen aan een betere toekomst van de kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Wil je meer lezen over het werk van Sanet Fagan en SA Cares for Life, volg haar op [facebook](#).



## Fondswerving Schoolbussie



Pal naast een luxe wijk in Pretoria is de sloppenwijk 'Plastic City' ontstaan. Plastic City lijkt op een vluchtelingenkamp en dankt zijn naam aan het plastic wat zich daar bevindt evenals de golfplaten waarvan de 'huizen' zijn gemaakt. Mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Er is geen enkele vorm van infrastructurele voorzieningen zoals waterleidingen, elektriciteit en riolering.

Voor kinderen tot 6 jaar is door SA Cares for Life met tenten en zeil een openluchtschool gemaakt. Voor oudere kinderen, vanaf 6 jaar, mag geen school gerealiseerd worden. De meest dichtbijge school waar deze kinderen terecht kunnen, ligt aan de andere kant van de stad op 25 kilometer afstand. Openbaar vervoer is vanwege de grote criminaliteit niet verantwoord.

Om deze reden wil SA Cares for Life met een eigen schoolbus kinderen dagelijks vervoeren naar de Boschkop Primary School. In juli 2019 zijn we gestart met de fondsenwerving. Voor een bus is 45.000 euro nodig (700.000 rand).

Intensieve fondsenwerving heeft inmiddels ruim 38.000 euro opgebracht. Help ons om de laatste 7.000 euro te vinden, zodat de kinderen uit Plastic City komend voorjaar met de schoolbus veilig naar school kunnen reizen.



## Acties voor de schoolbus

Dit afgelopen half jaar heeft Masakhane diverse acties georganiseerd, vooral gericht op het inzamelen van geld bij de schoolbus.



In mei was Masakhane een van de doelen van de rommelmarkt van de Hervormde Kerk in Nieuwerkerk aan de IJssel.

Een groot succes was de vlechtactie tijdens de WK Adoptiekids in juni. Tijdens deze dag zagen we steeds meer kinderen met vlechtjes in de kleuren van ondermeer de Zuid-Afrikaanse vlag. Daarnaast hebben we 50 paar Zuid-Afrikaanse voetbalkousen verkocht.

Zoals elk jaar stonden we ook met de kraam op de markt van Protea. Deze keer met het spandoek van het schoolbussie, waar een aantal kinderen een mooie fotoshoot hebben gemaakt.

September was de viering van 50 jaar Ommoord in Rotterdam. Masakhane was daarbij aanwezig in de Open Hof.

In November hebben we een korte presentatie gehouden in de Alexanderkerk in Rotterdam.

Ook heeft de KPN in November een *garage sale* georganiseerd waarvan de opbrengst voor Masakhane was.

Op de valreep, net voor de kerstvakantie heeft het Veurs college in Voorburg allerlei acties gehouden voor Masakhane, specifiek voor de schoolbus.

Als team zijn we erg blij met elke bijdrage, klein of groot. Voor een ieder die ons gesteund heeft bij een of meerdere acties, Heel veel dank! Zonder jullie had het niet gekund.



## Openluchtschool in Plastic City



De jongste kinderen van Plastic City krijgen in de sloppenwijk les. Een bijzondere school, want de school is samen met de gemeenschap opgezet. De leraren wonen zelf in de wijk en zijn door SA Cares opgeleid. Er is geen schoolgebouw. De kinderen van 4 t/m 6 jaar krijgen daarom les in een grote tent.



Elke werkdag zetten de leerkrachten hun school op, leggen de zeilen op de grond neer en zetten alle stoelen en tafels op hun plek.

Terwijl de kinderen in de school zijn, bezoeken de zorgmoeders de ouders om geboortecertificaten te regelen of te helpen bij het zoeken naar werk.



### Speciale decemberactie: Kookschorten voor kinderen!

December is de maand van het kokkerellen. Het is natuurlijk gezellig om dit samen met kinderen te doen. Speciaal voor kids hebben we hippe lime-groene kookschorten met de opdruk: 'Eet smaaklik'.

Bestel ze nu voor €12,95 en betaal geen verzendkosten.

Zoek je nog inspiratie voor een heerlijk Zuid-Afrikaans gerecht? Dan is ons kookboek 'Eet smaaklik' een aanrader. Kosten: € 19,95.



#### **Speciale decemberactie:**

Een kookboek samen met een kinderschort 'Eet smaaklik' voor slechts €30,00.

Meer info op <https://stichting-masakhane.nl/kookboek/> en bestellen kan via [info@stichting-masakhane.nl](mailto:info@stichting-masakhane.nl)



### Bijzondere diplomering

29 November 2019 was een bijzondere dag. De eerste lichting van kinderen die dit jaar, bij de openluchtschool in Plastic City les hadden, hebben een diploma gekregen!



18 kinderen mogen na de Zuid-Afrikaanse zomervakantie naar de basisschool. De juffen en meester hebben ervoor gezorgd dat deze kinderen kunnen tellen, hun namen schrijven en kleuren herkennen. Zo maken zij een goede start met hun opleiding!



## Kerstfeest

Afgelopen maand vierde SA Cares for Life kerstfeest met de kinderen in de projecten. Op 3 december 2019 waren kinderen in het Rebekah-huis aan de beurt. Alle kinderen ontvingen een doos of tas met een cadeau en verzorgingsproducten, zoals een tandenborstel en tandpasta. Met elkaar werden spelletjes gedaan en mochten de kinderen zich laten schminken. Het was echt feest!



## Middag in de soepkeuken



Dankzij dit enthousiaste team krijgen de kinderen in Mmakaunyane regelmatig een warme maaltijd. In de soepkeuken bij het Rebekah huis komen 80 kinderen bij elkaar voor een kom soep en wat extra's.



## Power of the fathers

In oktober dit jaar, gingen de vaders aan de slag! Een nieuw initiatief van SA Cares. Naast de zorgmoeders, trainen ze nu ook de vaders om een bijdrage te leveren in het verbeteren van de wijk. Zij gaven de kinderen les in het kweken van je eigen voedsel. In speciaal gemaakte plantenbakken werd onder andere spinazie en sla gezaaid.



## Help mee!

Wil jij ook meehelpen om fondsen te werven voor de 'Plastic City' schoolbus? Dat kan heel gemakkelijk. Wij hebben een kant en klare brief liggen die je kunt versturen aan bijvoorbeeld de plaatselijke kringloopwinkel, school of de diaconie van de kerk. Stuur een mail naar [info@stichting-masakhane.nl](mailto:info@stichting-masakhane.nl) en ga als fondswerver aan de slag!



Stichting Masakhane vlnr: Pieter, Mariëtte, Sanet, Therese, Lydia, Heleen, Jaco, Anja en Michiel

