



Nieuwsbrief 30 – mei 2020

Pandemie in Zuid-Afrika

Ons alledaagse leven ziet er heel anders uit. Zowel Zuid-Afrika als Nederland zijn getroffen door de pandemie van Covid-19. Beide landen zijn in een lockdown gegaan. Voor beide landen ziet dit er anders uit. In Zuid-Afrika ging alles op slot om uitbraak van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. En dat lukt tot op heden best goed. Maar het heeft grote gevolgen voor de inwoners. Geen opbaar leven betekent geen werk en dus geen inkomen. Niet corona zelf, maar de gevolgen ervan maken de meeste slachtoffers.

Noodhulp tegen honger

Dinsdag 12 mei hadden als we Masakhane-bestuur een videoafspraak met Sanet Fagan, directeur van onze partnerorganisatie SA Cares for Life. Ze is erg bezorgd over de huidige situatie. De armoede en honger onder grote delen van de bevolking is enorm. Sanet ziet vreselijke taferelen in de townships. Kilometers lange rijen mensen voor eten. Moeders die hun baby's niet meer kunnen voeden en elders een opvangplek zoeken voor hun kinderen. Op dit moment is de hoofdtaak van SA Cares voedsel inzamelen en uitdelen. Dat kan via het netwerk van zorgwerkers dat SA Cares heeft in de townships. Ook naar luiers en babymelk is grote vraag. De nood is hoog.



Er is veel geld nodig om de getroffen mensen in Zuid-Afrika te helpen. Daarom bedenken we nieuwe acties in Nederland om geld in te zamelen. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.



Online les voor jongeren

De scholen in Zuid-Afrika zijn gestart met online lesgeven. We willen het volgen van lessen ook mogelijk maken voor de jongeren in Mmakaunyana (de township die wij ondersteunen), zodat ook zij examens kunnen doen. De wens is om computers en wifi beschikbaar te stellen in ons Community Centre daar. SA Cares wil de kleuterschool en het activiteitengebouw hiervoor gaan inrichten. Uiteraard rekeninghouden met 2 meter afstand en volgende hygiëne. Ook hiervoor is extra geld nodig.



Moestuin

Wat zijn de mensen in de gemeenschap Mmakaunyana blij en trots op hun moestuin. Zeker nu er overal een te kort aan eten is. De dames uit de buurt hebben weer nieuwe groenten gepoot. Deze worden met zorg en liefde opgekweekt. De oogst delen ze onder families.



Wasbakken voor hygiëne

Het is bijna onmogelijk om je in een township aan de coronamaatregelen te houden. Mensen wonen dicht op elkaar en er is geen stromend water. SA Cares for Life heeft daar iets op gevonden. Mannen afkomstig uit de projecten van SA Cares maken mobiele wasbakken en SA Cares verspreidt ze zodat de handen gewassen kunnen worden. Masakhane steunt ze hierbij door extra geld in te zamelen.



Opbrengst Koningsdagactie

Voor Koningsdag bedachten we een alternatieve vrijmarkt om geld in te zamelen. De Koningsdag Pop-up store: met een kleedje of kraam voor je eigen voordeur. De actie is leuk opgepakt. Samen met de losse giften die we naast de 'winkelverkoop' ontvingen, hebben we € 2000,- aan onze partner SA Cares kunnen overmaken. Het geld gaat naar voedsel en mobiele wasbakken. Super bedankt voor de enthousiaste reacties en gulle giften!



Aankondiging vaderdagsactie 21 juni 2020

Vaderdag voor een vader hier en een vader in Zuid-Afrika.

Heeft u ook met verbazing naar [deze](#) nieuwsbeelden gekeken? Kilometerslange rijen voor voedselpakketten in Zuid-Afrika. Mensen kunnen door de lockdown niet werken en hebben daarom geen geld om eten te kopen. De nood is hoog. Iedereen wil zijn gezin te eten geven. Masakhane organiseert daarom dit jaar een speciale vaderdagsactie. Het werkt zo:

- ✓ Jij geeft aan jouw vader een tegoedbon cadeau.
- ✓ SA Cares for Life deelt deze tegoedbon via SMS met een vader in Zuid-Afrika.
- ✓ Deze vader kan hiermee de benodigde inkopen voor zijn familie te doen.
- ✓ Jouw vader krijgt symbolisch een oorkonde.

Meer hierover is binnenkort te vinden op onze website of via facebook. Over enkele weken ontvangt u een bericht via email. Wilt u bijvoorbeeld met uw kerk, school of vereniging meedoen aan de vaderdagsactie, laat het ons dan weten via info@stichting-masakhane.nl Dan zorgen we dat snel informatie bij u terecht komt.



Voortgang actie schoolbus voor Plastic City

Begin april hebben we de schoolbus van SA Cares gefinancierd. De schoolbus waarmee kinderen vanuit Plastic View veilig naar school gebracht kunnen worden. Helaas gooit het Coronavirus ook in Zuid-Afrika roet in het eten waardoor de aankoop van de schoolbus nog even op zich moet laten wachten. Kinderen gaan niet naar school en de aandacht van SA Cares is tijdelijk verschoven van scholing en educatie naar nood- en voedselhulp.

In een recent gesprek met SA Cares gaf Sanet aan dat zij vermoed dat scholen op z'n vroegst in september weer open zullen gaan. Op basis daarvan stelt SA Cares in overleg met Masakhane de aanschaf van de bus uit tot tenminste september/oktober 2020 en mogelijk nog later. Wel zijn alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Merk en type bus zijn besloten, onderhandeling over prijs en opties zijn bijna afgerond en een beveiligde parkeerplaats is al geregeld. We hopen oprecht dat we in de volgende nieuwsbrief goed nieuws kunnen brengen en de eerste foto's kunnen tonen. Maar helaas is nog niets zeker in deze Coronacrisis.



Verslag vanuit Zuid-Afrika: Jaco en Lydia tijdens de lockdown

Jaco en Lydia van der Worp zijn bestuursleden van Masakhane en verblijven op dit moment in Zuid-Afrika onder bijzondere omstandigheden. Lees hieronder hun verslag.

Dit bericht schrijven we vanuit Zuid-Afrika. In 2014 hebben we onze dochter Rebekah geadopteerd en afgelopen februari hoorden we dat we een zoon mogen ophalen in Zuid-Afrika. We boekten tickets voor 19 maart heen en 17 april terug, onze zoon Sam zou op 23 maart bij ons komen. Net als voor velen van jullie, heeft de coronacrisis echter behoorlijke invloed gehad op onze plannen. De reis en het verblijf verloopt anders dan gedacht.

Op weg naar onze zoon

In de week voor ons vertrek, kwamen de eerste coronamaatregelen in Nederland en was er in Zuid-Afrika ook het eerste geval van corona geconstateerd. Elke dag veranderde de situatie en toen we hoorden dat Zuid-Afrika de grenzen dicht wilde doen voor mensen uit Europa, zijn we uiteindelijk twee dagen eerder vertrokken, op 17 maart. Na aankomst in Zuid-Afrika moesten we twee weken in zelf-isolatie in ons guesthouse. Dit ging prima, gelukkig bleven we gezond en mochten we wel boodschappen doen. In de tweede week van onze zelf-isolatie werd in Zuid-Afrika een lockdown afgekondigd. Dit was een tegenvaller voor ons, omdat de ontmoeting met onze zoon nog verder uitgesteld werd.

Wel waren we onder de indruk van de manier waarop de regering de coronacrisis aanpakt hier. De president hield goede toespraken waarin hij het volk op een rustige manier toesprak en uitlegde waarom de lockdown ingezet werd. Het aantal besmettingen groeide voor de lockdown met 42% per dag, in de lockdown nog maar met 4%. Bij de supermarkten worden alle karretjes schoongemaakt en krijg je handalcohol bij de ingang en bij de uitgang. Ook mogen er maar een beperkt aantal mensen naar binnen in de winkel. De supermarkt was ook ons enige uitje tijdens de lockdown, één gezinslid mag boodschappen doen, verder mogen we de straat niet op en ligt hier alles stil.



Aan het begin van de lockdown merkten we dat de beeldvorming over de maatregelen door de Nederlandse media als 'zeer zwaar' is weergegeven. Toch merkten we aan de reacties van mensen waar we hier in Zuid-Afrika contact mee hebben, dat het een verstandige beslissing is. De gezondheidszorg is hier minder goed geregeld, en voor lang niet iedereen toegankelijk en betaalbaar. Daarnaast weten we dat in sommige sloppenwijken er veel mensen op de vierkante meter wonen. Wanneer daar corona uitbreekt, is het leed niet te overzien. Ook de stop van de verkoop van alcohol is een goede zet. Hierdoor is er minder geweld op straat en zijn er minder ziekenhuisopname.

Gevolgen van de lockdown

Op dit moment zitten we in fase 4 van de lockdown, deze fase volgde op 5 weken in fase 5. Er is iets meer bewegingsvrijheid. We mogen nu tussen 6.00 en 9.00 uur een wandelingetje maken. Er mag een tweede persoon mee met boodschappen doen. De lockdown in ZA is een van de strengste van de wereld. Er komt nu steeds meer kritiek op de maatregelen, want op dit moment sterven er meer mensen aan honger dan aan het virus. We horen van de mensen die we kennen, dat de economie hier erg lijdt onder de lockdown. Er vallen veel ontslagen en bedrijven gaan failliet. De armoede neemt snel toe.

Spannend allemaal hoe het zich gaat ontwikkelen. Toch blijft het aantal besmettingen en sterfgevallen heel erg meevallen als je kijkt naar een bevolking van 58 miljoen mensen.

Via de WhatsApp hebben we contact met Sanet van SA Cares for Life en horen we de goede dingen die ze doen op het gebied van voedsel en watertappunten. We hebben het gevoel dat Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikanen het coronavirus heel serieus nemen, maar dat er nu ook wel gevraagd wordt om sommige maatregelen te versoepelen. Een 'intelligente' lockdown zoals in Nederland kennen ze hier niet, maar dat is wel waar men behoefte aan heeft, is ons beeld.

Happy family

Gelukkig voor ons mochten wij na 5 weken wachten onze zoon omarmen, zelfs tijdens de lockdown. De adoptieorganisatie heeft dit kunnen regelen met de rechtbank. Onze reis zal aanzienlijk langer duren dan de vier weken die we in eerste instantie gepland hadden. Het is al bijzonder om een kind te adopteren, maar door deze coronacrisis is de reis helemaal onvergetelijk geworden.

Vind je het zelf interessant om het Zuid-Afrikaanse nieuws te volgen, wij volgen de site www.news24.com, ze hebben ook een app die je kunt downloaden om zo op te hoogte te blijven van de situatie in Zuid-Afrika.



Jaco, Rebekah, Sam en Lydia van der Worp



Actie kringloopwinkel

Wie kent ze niet? De gezellige kringloopwinkels waar je alles kunt vinden. Snuffelen tussen de spullen en op zoek naar dat unieke item. Weet u dat de euro's die besteed worden in de kringloopwinkels veelal naar goede doelen gaan in binnen- en buitenland? Daar komen wij graag voor in aanmerking. En hebben we uw hulp bij nodig.....

Met deze actie willen we vragen om jullie plaatselijke kringloopwinkel een verzoek te sturen voor een donatie aan Stichting Masakhane. Op deze manier kunnen we veel kringloopwinkels benaderen in Nederland om het werk van Masakhane onder hun aandacht te brengen.



Moeilijk? Nee hoor, wij hebben al een tekst voorbereid die u zo kunt indienen. Sommige kringloopwinkel gebruiken een contact formulier, hier kunt u uw gegevens invullen en kunt u onderstaande tekst gebruiken voor de promotie:

Er is noodhulp nodig voor kinderen en gezinnen in Zuid-Afrika! Door het coronavirus zit iedereen verplicht binnen en dat heeft grote gevolgen. Geen werk betekent geen inkomen. Er is gebrek aan voedsel en waterplaatsen om handen te wassen. Twee belangrijke basisvoorzieningen om in deze bijzonder situatie overeind te blijven. Stichting Masakhane en hun Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie SA Cares for Life helpen waar ze kunnen. Daarom maken ze waterpunten die ze verspreiden onder de townships. Het bestaande netwerk van SA Cares met zorgwerkers in de townships, zetten ze in om de gezinnen te ondersteunen met voedselpakketten.

Helpt u mee? De kinderen in Zuid-Afrika hebben uw steun erg hard nodig. Als u meer informatie wilt over het werk wat Stichting Masakhane doet in Zuid-Afrika, dan verwijst ik u graag naar hun website www.stichting-masakhane.nl of facebook: <https://www.facebook.com/projecthulpmasakhane>

Elke gift -groot of klein- is van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken naar Stichting Masakhane NL51 TRIO 0197844006 o.v.v. actie bijdrage Kringloopwinkel.

Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor de door u genomen moeite en aandacht en hopen op een positief bericht van uw zijde.

Wilt u een brief sturen? Ook geen probleem, stuur een mail naar pieter@stichting-masakhane.nl en we sturen een voorbeeld brief op die u kunt gebruiken.

Veel succes

De kracht van Kringloop: Samen bouwen een een betere toekomst!

