

Nieuwsbrief #40 - december 2024

Mobiele steenfabriek voor Mmakaunyane

Het komend jaar willen we fondsen gaan werven voor het realiseren van een mobiele steenfabriek. Met deze fabriek worden stenen gemaakt die ingezet kunnen worden om huizen te bouwen. De stenen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk in elkaar zijn te klikken. Het idee is om de mobiele fabriek als eerste met de gemeenschap in Mmakaunyane op te bouwen. Zo worden deelnemers opgeleid in het productieproces, maar ook het bouwproces. In een later stadium van het project kunnen de stenen gebruikt worden voor de verkoop of kunnen getrainde deelnemers doorstromen naar een betaalde baan.

Voor de gezinnen in Mmakaunyane is het naast goede huisvesting van groot belang om meer zelfvoorzienend te kunnen worden. Dit project is een manier om enerzijds deelnemers op te leiden en inkomsten te genereren. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid om huisvesting te verbeteren.

We hebben met onze partnerorganisatie SA Cares for Life in Zuid-Afrika een projectvoorstel ingediend bij Wilde Ganzen. Daarnaast zijn we op zoek naar diverse fondsen die dit project willen steunen. Heeft u een idee van een fonds of organisatie die dit project zouden willen ondersteunen? Laat het ons weten, zo zijn we nu vooral op zoek naar contacten in de bouw.



Zonnepanelen geplaatst

Dankzij donaties was het afgelopen jaar mogelijk om zonnepanelen te plaatsen bij ons project. Er zijn drie zonnepanelen met een batterij aangebracht die ervoor zorgen dat de waterpomp altijd stroom heeft om de community te voorzien van schoon drinkwater. Dat is nodig aangezien de elektriciteit in Zuid-Afrika dagelijks enkele uren uitvalt. Niet alleen de voorzieningen in ons centrum maken gebruik van het water. De moestuin wordt erme besproeid en de mensen uit de wijde omgeving komen naar onze waterput om water te halen. Ze hebben namelijk geen stromend water in hun eigen huizen.

Om dit energieproject compleet te maken, zoeken we nog financiering voor een extra batterij zodat we de beveiliging van de zonnepanelen (waaronder felle lampen in de nacht) en de computers voor jongeren ook stroom hebben. Heb je interesse om hieraan bij te dragen, laat het ons weten via info@stichting-masakhane.nl.



Terugblik WK Adoptiekids en Proteadag

Het afgelopen half jaar waren we met onze kraam aanwezig bij twee evenementen. In juni stond het WK Adoptiekids in de agenda en in september de Proteadag.

Bij het WK Adoptiekids genoten we wederom van een sportieve en gezellige dag met veel ontmoetingen tussen geadopteerden en hun ouders. We zagen bekenden en maakten kennis met nieuwe mensen die bij onze kraam kwamen informeren wie we zijn en wat we doen. In onze kraam lag een mooi aanbod van spulletjes die we verkochten, maar uiteraard trokken de hengels en de bad eendjes, het stippen zetten en de gekleurde vlechtjes veel meer aandacht. We kijken terug op een prachtige dag met mooie ontmoetingen en een heel fijne opbrengst voor onze projecten.

In september waren we weer aanwezig op de Proteadag. Terwijl de jongere kinderen zich prima vermaakten met een boks workshop en een zeepbaan en de oudere jeugd lekker rondhing, konden wij bij onze kraam veel ouders spreken. Het was mooi om te zien dat er ook mensen bij onze kraam kwamen met spulletjes om te verkopen.

Op creatieve manieren hebben we aandacht gevraagd voor onze projecten: met dublokblokken kon je muren bouwen. Wij hopen dit bij onze projecten te gaan realiseren met een steenfabriek. Met een stokpaardje (met neushoorn of giraf) konden de kinderen een hindernisparcours lopen en konden we vertellen dat wij juist proberen om de dieren buiten onze groentetuin te houden door hekken en kassen te plaatsen waar ze niet overheen of in kunnen springen.

Door middel van het inzamelen van statiegeldflesjes en –blikjes hebben we ook nog geld ingezameld voor het goede doel. Samen met de opbrengst van de kraam mocht dit een mooie bijdrage zijn voor Masakhane.

Om de verkoop mogelijk te houden, willen we ook een beroep op jullie doen. Ga je binnenkort naar Zuid-Afrika? Wil je er dan over nadenken om spulletjes voor ons mee terug te nemen. Neem hiervoor contact op via info@stichting-masakhane.nl



Actie Kerstengelen



Kies deze kerst voor een mooie decoratie van Masakhane: kerstengelen. Deze staat even prachtig als hanger in je kerstboom, aan een kerstkrans of aan elkaar verbonden als kerstslinger. Stuur deze kerstengel als originele kerstgroet naar je familie en vrienden.

Deze engeltjes zijn gemaakt door vrouwen binnen de projecten van SA Cares for Life. Door de verkoop van zelfgemaakte producten trainen de vrouwen vaardigheden die hen in staat stellen om een eigen inkomen te verdienen.

Geef deze vrouwen ook een mooie kerst door hen te steunen door deze kerstengeltjes via ons te bestellen!

Kerstengel klein: 5 stuks voor €10,-*

* Prijs is exclusief verzendkosten.

Blikjes en flessen

Oproep aan iedereen

Wilt u helpen om **blikjes en flessen** in te leveren voor het goede doel?

Verzamel thuis, bij je sportclub of bij een evenement statiegeld flessen of blikjes en doneer het geld aan het goede doel: Masakhane!

Dank aan familie Boot van camping d' Oute Poppe die dit al vele jaren doen. Wie volgt hen?

Dankzij actieve vragen aan de diaconie of een rommelmarkt-commissie hebben de families **Bunt, van Essen en Boom** meegeholpen aan het inzamelen van geld voor SA Cares for Life. *Nogmaals dank!*

Wie helpt ons ook door een brief te sturen naar je eigen diaconie/kerk/rommelmarkt/school of bedrijf? De inwoners van Mmakaunyane en Plastic View zijn er enorm mee geholpen.

[Vraag hier onze brief aan](#) die u kunt versturen.

Voorankondiging

Begin december, na sinterklaas, ontvangt u een brief van ons met onze kerstactie.

Het thema van onze kerstactie is op het eten, Zorgen vergeten!

We richten ons met de kerstactie op samen bouwen van groente in de groentetuin en het aanbieden van maaltijden door de soepkeuken.



Kennismaken



Pierre Wilhelm is general manager bij onze partnerorganisatie South Africa Cares for Life. Hij is de spin in het web bij de projecten die Masakhane ondersteunt. En bij alle andere projecten van SA Cares rondom Pretoria en in de West Kaap.

Pierre, kun je iets over jezelf vertellen?

Waar zal ik beginnen... Ik ben in Arabië geboren en op 4-jarige leeftijd naar Zuid-Afrika verhuisd. Direct na school ben ik bijna 4 jaar als politie rechercheur gaan werken. En vervolgens 25 jaar in het bedrijfsleven. Met ups en downs. En dat heeft de basis gelegd voor mijn passie voor deze bediening.

In januari 2021 kreeg ik de kans om Sanet en haar dochters te ondersteunen in een uitdagende tijd. Dit ontwikkelde zich tot een grotere rol in SA CARES FOR LIFE. Het kan 47 jaar duren om een doel in je leven te vinden. En daarom: blijf zoeken naar manieren om elkaar en degenen die het meest hulp nodig hebben te dienen! Ik geloof dat God mij heeft geroepen om een Jozef te zijn voor de SA CARES-organisatie. Jozef zorgde voor zelfredzaamheid. En voor duidelijkheid en voor het emotionele en mentale welzijn van zijn broers door hen te vergeven.

Wat vind je belangrijk in jouw rol bij SA Cares?

Ik vind het belangrijk dat wij als SA Cares team ertoe doen. SA Cares for life focust op de zorg en het welzijn van kinderen. Kinderen hebben vaak geen keuze. En veel van hen, zullen nooit de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom willen we het verschil maken voor de kinderen waar we om geven.

Als volwassene hebben we verantwoordelijkheid om de nieuwgeësten te leiden en te begeleiden naar spirituele waarheid. Zowel Jezus zei in Mattheüs 19:14 "Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want het koninkrijk der hemelen behoort toe aan zulke mensen"

Hoe ziet je werkdag eruit?

Zover het kan, begin ik mijn dag met een tekst uit de Bijbel en gebed. We starten als team met briefingsessie over de voortgang binnen de verschillende projecten. Als general manager houd ik de taken, acties en fondsen bij rondom de verschillende projecten. Voor sommige projecten betekent dat zoeken naar dagelijkse donaties. Dat is een enorme taak en het kost tijd en geduld. We vinden het belangrijk dat sponsors de situatie begrijpen en ook wat we doen.

Kun je iets vertellen over de nieuwe koers van SA Cares en jouw rol daarbij?

Onze organisatie is altijd gericht geweest op de kinderen. We richten ons nu steeds meer op de vader en de moeders. We vragen waar ze interesse hebben, en geven de ouders de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen met trainingen en re-integratieprogramma's. Zodat de moeders en vaders niet meer afhankelijk blijven van hulp, maar juist zelf iets kunnen opbouwen. Van *charity* naar *dignity* noemen we dat: van liefdadigheid naar waardigheid.

Waar ben je heel erg mee, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar?

We hebben dit jaar veel bereikt. Vooral als je bedenkt dat we met beperkte middelen de projecten laten slagen. Bijvoorbeeld met de installatie van de zonnepanelen in Mmakaunyane. Daarnaast hebben we de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe project wat Masakhane gaat ondersteunen: de mobiele bakstenenfabriek.



Meld je aan als Donateur!

Stichting Masakhane
p/a: Loevestein 1
2804 ET Gouda



Facebook

www.stichting-masakhane.nl • info@stichting-masakhane.nl • Rekening NL51 TRIO 0197844006 te Gouda

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@stichting-masakhane.nl toe aan uw adresboek.

